

Fraai historisch materiaal



▲ Gemobiliseerde soldaten in Monster. FOTO'S HISTORISCHE VERENIGING



▲ De Ping An op het strand van Ter Heijde.

Maassluizer Adri van Vliet (67) springt toch altijd nog een gat in de lucht wanneer er ergens weer een nieuw historisch filmpje opduikt. „Zeker als het beelden zijn uit Westland”, vertelt de secretaris van de historische vereniging Monster - Ter Heijde. „En toen stond er ineens ook nog Monster op!” Nooit eerder zag hij soortgelijke oude beelden van zijn geboortedorp, waar hij vele jaren heeft gewoond.

Rien van den Anker

Westland

Nu al is duidelijk dat hij op donder-

dagavond 19 oktober om 20.00 uur in gebouw De Hoeksteen aan de Monsterse Burgemeester Kamp-schoërstraat 25 apetrots rondloopt. Dan zullen voor het eerst die unieke bewegende beelden worden getoond van de mobilisatie in Mon-



Reserve-luitenant K.J. van Duuren heeft – heel bijzonder – veel op film vastgelegd

– Adri van Vliet

ster en Ter Heijde in de jaren 1939 en 1940. De 24 minuten durende filmpjes waren in ruwe vorm aangeboden bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), waar Van Vliet jaren werkte. „Die bleken gemaakt door reserve-luitenant K.J. van Duuren en die man heeft – heel bijzonder – veel op film vastgelegd.”

Vliegende storm

Op deze voor hem bijzondere filmavond worden nog andere oude filmpjes getoond. Ter afsluiting is ook de documentairefilm met de stranding en de berging van het schip de Ping An te zien. Tijdens

een vliegende storm in november 1965 was die, in Hong Kong geregistreerde, schuit op het strand van Ter Heijde beland.

Dat gebeurde nadat het schip met machineproblemen voor de monding van de Nieuwe Waterweg was gaan liggen en de ankerkettingen tijdens het slechte weer afbraken. De Ping An was maandenlang een toeristische attractie. Ook het bergen - van maart tot en met augustus 1966 - kreeg grote publieke belangstelling; naar het strand waren er zelfs files.

■ Een 'historisch' filmkaartje kost 3 euro voor niet-leden.