

Westlands monument Holocaust bij ereveld

Westland heeft er een nieuw monument bij: een namenbord van de Westlandse Holocaust-slachtoffers. Het staat op de Joodse begraafplaats aan de Naaldwijkse Opstalweg, die over enige weken officieel zal worden heropend na een jarenlange renovatie.

Rien van den Anker

Westland

„Die namenplaat is een verdrietig slot van een deel van de Joodse historie”, aldus Harry Groenewegen, bestuurslid van de Stichting Joods Westland, die in de afgelopen jaren zeer frequent rondleidingen geeft over het verhaal van de Joodse gemeenschap die in het Westland heeft geleefd. „Met dit monument wordt ook erkend dat de geschiedenis van het Jodendom hier door Westland belangrijk wordt gevonden.”

De graven en het groen zijn nu na jarenlange verwaarlozing opgeknapt en schoongemaakt. Nieuw is het herinneringsbord met 51 slachtoffernamen dat volgens Groenewegen ‘klein maar fijn’ een centrale plek op de begraafplaats heeft gekregen.

De stichting wil dat bijzondere stukje lokale geschiedenis levend houden. Naast de Joodse begraafplaats zijn er ook nog andere plekken met herinnering aan hun aanwezigheid. Zo was het kapelletje in Het Heilige Geesthofje van Naaldwijk meer dan een eeuw een synagoge.