

VERKIEZINGSKOORTS

Voor rekenen moet je echt niet bij politici zijn



Rekenen is voor veel politici niet echt hun ding. Dat weten burgers die de behandeling van de raadsbegroting volgen allang.

Mensen die van rekenen hun beroep hebben gemaakt, zoals accountants of bankiers, ontdekken op die momenten dan tot hun verbazing dat een meerderheid van de raadsleden op cijfergebied eigenlijk van toeten noch blazen weet.

Van de raadsleden in de gemeente Westland zijn er drie, mogelijk vier of vijf, die de cijferbrij echt professioneel kunnen doorgronden en daarover zinnige vragen aan de wethouder van Financiën kunnen stellen. Die, gelukkig maar, op zijn beurt geflankeerd wordt door een team van deskundige ambtenaren dat hem politiek helpt overleven.

Eén keer in de vier jaar, in campagnetijd rond de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad, vertellen plaatselijke politici enthousiast wat ze allemaal gaan doen als zij aan de bestuursmacht komen. Vrijwel altijd voorspellen ze het paradijs zonder

“

Vrijwel altijd voorspellen partijen het paradijs, zonder te zeggen wat het kost

daarbij te zeggen wat het kost. Ze beloven gouden bergen maar vooral veel huizen, uitstekende wegen en perfect openbaar vervoer. Ook meer politie, in ieder geval boa's. Niets is hen ogenschijnlijk te dol. Geld speelt debatterend geen rol; dat komt later wel...

Soms, zoals afgelopen week tijdens het WOS-debat, lukt dat even niet, vallen ze met hun sprookjes pardoes door de mand. Als ze wordt gevraagd hoeveel raadszetels ze woensdag denken te halen. Zelfs de partijen die volgens deskundigen keihard moeten knokken om überhaupt hun ene raadsplek te behouden roepen dan schaamteloos: twee zetels! Ook een nieuwkomer als Forum voor Democratie durft 3 tot 5 raadsplekken te claimen. En mogelijke niet-winnaars als CDA en D66 zeggen hetzelfde te blijven of te verdrievoudigen. Toegegeven, de eerste zei er wel hopen bij.

Sommigen noemden een minimum en maximum. Een optelsom van alleen de laagste verwachtingen leverde een gemeenteraad op met 50 raadsstoelen. Terwijl er maar 39 pluchen plekken zijn. Zelfs tellen 'voor je aige' is voor politici al moeilijk.

– Rien van den Anker