

D66: 'Zoek permanente plek voor monument'

Rien van den Anker

Naaldwijk

D66 Westland steunt de oproep van de Stichting Joods Westland (SJW) om te komen tot een permanente plek voor het 'tijdelijke' Holocaust-monument dat vanaf vandaag tien dagen op het Naaldwijkse Wilhelminaplein staat.

Mocht dat niet mogelijk zijn, dan vraagt D66 het Westlandse gemeentebestuur voor de raadscommissie Maatschappelijke Omgeving te zoeken naar een andere vorm van een permanente herinnering aan de slachtoffers. De SJW ziet daartoe mogelijkheden in het gemeentehuis aan de Verdilaan of in het Heilige Geesthofje in Naaldwijk waar lange tijd een synagoge was.

SJW vindt dat de 51 hier geboren slachtoffers het verdienen om meer te worden herdacht. Het monument *Levenslicht* is ontworpen door Daan Roosegaarde en bestaat uit 500 stenen die in het donker blauw



▲ **Levenslicht bestaat uit 500 steentjes.** ARCHIEFFOTO

oplichten. Ze verwijzen naar het joodse gebruik om steentjes op graven te leggen, om te voorkomen dat doden vergeten worden.

Roosegaardes ontwerp is onderdeel van een landelijk project waarbij op ruim 150 plaatsen tijdelijke monumenten worden opgericht met in totaal 104.000 verlichte stenen. Dat getal verwijst naar het aantal Holocaust-slachtoffers in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.