

► **‘Holocaust-slachtoffers verdienen meer herdenking’**

Joods Westland wil permanent monument

De stichting Joods Westland wil een permanent monument ter nagedachtenis van de Westlandse slachtoffers van de Holocaust. Op dit moment zijn er slechts enkele steentjes op het nationale oorlogsmonument aan de Naaldwijkse Verdilaan die aan de misdaden herinneren.

Rien van den Anker
Westland

„De 51 hier geboren slachtoffers verdienen het om meer te worden herdacht”, aldus Harry Groenewegen van de stichting. Woensdag zal op het Wilhelminaplein in Naaldwijk, ter nagedachtenis aan de omgekomen joden, roma en sinti een bijzonder - maar tijdelijk - monu-

ment, ‘Levenslicht’, officieel worden onthuld. Dit monument, ontworpen door lichtkunstenaar Daan Roosegaarde, bestaat uit 500 stenen die in het donker blauw oplichten. Die verwijzen naar het joodse gebruik steentjes op graven te leggen ten teken dat de doden niet vergeten worden.

Roosegaardes ontwerp is onderdeel van een landelijk project waarbij op ruim 150 plaatsen tijdelijke monumenten worden opgericht met in totaal 104.000 verlichte stenen. Dat getal verwijst naar het aantal Holocaust-slachtoffers in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Naaldwijkse monument met de verlichte stenen is er maar kort; na 2 februari verdwijnt het weer.

Groenewegen wil dat dit plaatselijke Holocaust-monument blijft. „De Stichting Joods Westland pleit ervoor om de stenen van Roosegaarde een definitieve plek te geven op een veilige plek die door veel mensen kan worden bezocht.”

Inmiddels weet hij ook al twee potentiële locaties. Een daarvan is het gemeentehuis aan de Verdilaan, waar dagelijks veel publiek komt.

“**Wij willen de stenen van Daan Roosegaarde een definitieve plek geven**

–Harry Groenewegen

„Maar ook het Heilige Geesthofje zou perfect zijn, het kapelletje daar is lang de enige Westlandse synagoge geweest.” Groenewegen hoopt binnenkort met de monument-opdrachtgever, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, en de lichtkunstenaar in contact te treden.

Van Tijn

Decennia geleden is er ook gepoogd een Holocaust-monument te realiseren maar dat stuitte toen op (gemeentelijk) verzet. Uiteindelijk slaagden gemeentebtenaar Aad van den Berg en kunstenaar Bas Verbrugge erin vijf herinneringssteentjes, met namen van vermoorde leden van de Naaldwijkse familie Van Tijn, op het officiële oorlogsmonument te krijgen.