

GRAF RINUS BOSHUISEN IS OP ZOEK

NAAR VERHAAL ACHTER SERGEANT DIE NA AANVAL BIJ DE WESTLANDSE KUST OMKWAM

# Uitzien naar eenzame soldaat

**De jeugd van Rinus Boshuisen (87) is** getekend door vijf oorlogsjaren. Soldatengraven zijn daardoor zijn passie geworden. En één daarvan in het bijzonder.

Rien van den Anker  
**'s-Gravenzande**

Vrijwel zijn hele leven is de nu 87-jarige Rinus Boshuisen al gefascineerd geweest door de Tweede Wereldoorlog. Logisch, hij heeft deze van zijn achtste tot zijn dertiende levensjaar meegemaakt. „Welbewust, elke dag. Ik heb ook de vliegtuigen zien vallen. Net als veel tijdgenoten ben ik getekend door de oorlog in mijn jonge leven.” In het laatste oorlogsjaar is hij als Amsterdams jochie met vele anderen in een rijnaak naar Groningen gegaan; om te ontkomen aan de Hongerwinter.

Daar waar anderen later alles wilden weten over invasiegraven, verzetsdaden of veldslagen kreeg Rinus steeds meer gerichte interesse in oorlogsgraven, omdat hij daar zo veel meer van leerde. „Daar staan soms korte, maar boeiende teksten op. Maar ook dat dat vrijwel allemaal jongens waren in de leeftijd van 20, 21 jaar. Wat zouden die nog een mooi leven gehad kunnen hebben.”

Dankzij die bijzondere 'hobby' veranderde zijn leven. Toen hij, alweer jaren terug, op de begraafplaats in zijn woonplaats Brielle was voor een wekelijks bezoek aan het graf van zijn vrouw, deed hij een bijzondere ontdekking. „Daar zag ik het graf van de RAF-sergeant David Dickson. Een oorlogsgraf, het enige op de begraafplaats, vlak bij de ingang. Ook nog eens, vermoedelijk door de Duitsers, verkeerd om geplaatst.”

Sindsdien heeft hij dat graf als het ware geadopteerd. Hij verzorgt het en plaatst er geregeld bloemen. „Hij lag daar zó eenzaam, dat was écht dramatisch.”

## Kruisje

Maar Rinus wilde wel steeds meer over 'zijn zoon' weten. Onderzoeken bij het archief en de gemeente verliepen stroef en leverden vrijwel niets op. Wel ontdekte hij vier jaar geleden dat onbekenden een houten kruisje (met de naam van de afzender Ian Dickson) bij het graf hadden geplaatst. Er moesten dus vrienden of familieleden van Dickson op bezoek zijn geweest. Ook nu liep een verdere speurtocht vast.

Dat veranderde afgelopen sep-



▲ Schotse sergeant David Dickson overleed in 1944. PRIVÉFOTO



tember, toen hij bij het graf wéér een boodschap vond. Nu lag daar een visitekaartje van een zekere Ian, in een plastic zakje. Het bleek te gaan om een familielid van David, die in het Schotse Irvine woont. De ontwikkelingen volgden daarop in sneltreinvaart. Zijn onbekende soldaat kwam als het ware tot leven, met een achtergrond, met familie.

De omgekomen soldaat David werd geboren op 28 maart 1923 in

het Schotse stadje Tillicoultry, was ongetrouwd en had een jonger zusje Nancy. Zijn vader Archibald stierf toen David nog geen twee jaar was, zijn moeder Mary overleed op 26 april 1982 op 81-jarige leeftijd. Zoon David werkte al vroeg bij de Harland Engineering Company in Alloa, maar ging toen de oorlog uitbrak direct in militaire dienst.

Er ontstond ondertussen uitgebreid contact met Ian Dickson. Via hem heeft Rinus ook Rosemary, de dochter van Davids zus, leren kennen. Nog steeds wordt er geregeld gemailld.

Daaruit is het Boshuisen duidelijk geworden dat het vliegtuig waarin David zat een Lancaster bommenwerper was en dat hij daar

de technicus van de bemanning was. Dat vliegtuig, mogelijk op de terugweg naar Engeland na een Duitse missie, is in 1944 voor de kust van 's-Gravenzande door luchtafweergeschut getroffen en vervolgens neergestort.

Uit alle nieuwe gegevens heeft hij kunnen concluderen dat Dickson met zijn parachute uit het vliegtuig

▲ Rinus Boshuisen zoekt naar mensen die iets weten over de omgekomen David Dickson, die na een aanval bij de Westlandse kust om het leven kwam.

FOTO JOHN DE PATER

◀ Boshuisen kwam er achter dat David Dickson (linksboven) als technicus, met deze drie voornamelijk onbekende bemanningsleden met een Lancaster bommenwerper vloog.

PRIVÉFOTO

“Volstrekt onduidelijk is waarom hij in Brielle is begraven

– Rinus Boshuisen

75 JAAR

'Hopelijk kan zijn familie bij de herdenking zijn'

Rinus Boshuisen weet nog niet of hij naar Schotland kan afreizen om de nog levende familie van zijn 'zoon' David Dickson te bezoeken. Boshuisen is geboren op 12 juli 1932 in Amsterdam. Sinds 1970 woont hij in Brielle, of liever het dorp Zwartewaal, dat bij die gemeente hoort. Hij belandde daar op het Zuid-Hollandse eiland Voorne, omdat hij aan de slag kon als tankmeter in Europoort, bij de Rotterdamse haven. Concreet betekende het dat Boshuisen precies kon uitrekenen hoeveel liter in een tanker aanwezig was of wat er nog bij kon. Gezien zijn leeftijd weet hij niet of hij ooit nog naar Schotland kan gaan om de familie van 'zijn' David Dickson te bezoeken. Wel hoopt Boshuisen dat de gemeente Brielle diens vier familieleden uitnodigt voor de 75-jarige herdenking van de bevrijding volgend jaar mei. „Als een soort eerbetoon. „Ik heb inmiddels al mijn gegevens naar de burgemeester gestuurd.” Ook wil hij graag in contact komen met Westlanders (of familieleden daarvan), die meer weten over de aanval bij 's-Gravenzande waarbij Dickson om het leven kwam. Zij kunnen mailen naar: [mpboshuisen@hotmail.com](mailto:mpboshuisen@hotmail.com)

wist te ontkomen, maar tijdens de parachutelanding is beschoten door de Duitsers. Dat hij daarbij gewond is geraakt, aangehouden, naar een ziekenhuis gebracht en na enige dagen daar op 26 april 1944 is overleden. „Volstrekt onduidelijk is nog steeds waar en in welk ziekenhuis dat was. En ook waarom hij uiteindelijk in Brielle is begraven.”

Ondanks zijn hoge leeftijd blijft Boshuisen zoeken. Inmiddels weet hij van een Brielse begraafplaatsbeheerder dat er in 2017 een klein groepje mensen, vermoedelijk uit 's-Gravenzande, op bezoek is geweest bij het graf van David. Mogelijk is daar iemand uit het vliegtuig bij geweest, of andere nabestaanden. Hij weet ook dat er mogelijk leden van de bemanning zijn begraven in Bergen op Zoom, maar het waarom daarvan is onbekend. Het kan zijn dat hun stoffelijke overschotten via de zee uiteindelijk daar aan land zijn gedreven. Boshuisen kent ook het verhaal dat er in 's-Gravenzande neergeschoten Engelse en Schotse piloten ondergedoken hebben gezeten, maar of zij met hetzelfde vliegtuig te maken hebben is onbekend. „Misschien dat dit verhaal nog iets oplevert.”