

'Meer leren over het geloof'



Debora van Zijl (links) en Giséla Zuyderwijk uit Monster, zeggen zelf geen 'superchristenen' te zijn.
FOTO THIERRY SCHUT

MONSTER

Twee Westland-se moeders blazen de vormelingswerkgroep nieuw leven in.

RIEN VAN DEN ANKER

Vormelingen zijn zeg maar katholieken in opleiding. Er zijn er tegenwoordig alleen steeds minder van. Twee Westlandse moeders met opgroeiende kinderen, Giséla Zuyderwijk en Debora van Zijl, verzetten zich daartegen. Ze vonden elkaar toen ze ontdekten dat er in hun Monsterse parochie geen ouderwerkgroep meer was om kinderen op weg naar het vormsel te begeleiden naar het rooms-katholieke geloof. „Dan pakken wij dat zelf op”, zeiden ze.

Allebei geven ze aan helemaal geen 'superchristenen' te zijn, geen fanatieke katholieken. „We zijn gewoon gelovig en daar proberen we naar te leven. En er zijn ook zondagen dat we niet naar de kerk gaan.”

Vormsel, niet alleen niet-katholieken moeten nadenken wat het precies is. Welnu, eerst is er de doop, daarna volgt de eerste communie en dan is er op ongeveer 12-jarige leeftijd het vormsel. Dit plechtige ritueel - waarin met gewijde olie een kruisje op het voorhoofd wordt aangebracht - betekent dat je volwaardig lid bent van de rooms-

katholieke kerk. „Dat betekent dat die jongeren 'gaan voor Jezus' en daarbij zeggen: Ik kies voor de katholieke kerk.”

Taak

Maar vóór het vormsel is er nog de vormelingsopleiding. Dat is vrijwel altijd een taak geweest van een uit ouders bestaande werkgroep. Maar toen Giséla en Debora hun oudste dochters wilden aanmelden bleek die werkgroep niet meer te bestaan. Er was alleen maar een boek.

En dus besloten ze om deze opleiding zelf maar nieuw leven in te blazen, omdat ze vinden dat het nodig is om zoiets belangrijks aan je kinderen mee te geven. „Dat ze ook iets leren over barmhartigheid en respect. En dat ze iets meer te weten komen over het geloof. Dat je doordeweeks bij vriendinnetjes 'een bakkie gaat doen' en dat je dat op zondag bij Jezus gaat doen. Ja, in wezen zijn het ook lessen in normen en waarden maar dan met een religieuze achtergrond.”

Verskil

Het theoretische gedeelte van de korte opleiding 'In vuur en vlam' begint ongeveer tegelijkertijd met het nieuwe schoolseizoen en wordt gegeven op basisschool De Zeester in Monster. De lessen zijn ook voor niet-roomse leerlingen. Het enige verschil is dat de katholieke leerlingen ook een leerboek gebruiken omdat de lessen voor hen een onderdeel zijn van de weg naar het vormsel. „Zie die klassikale lessen als een soort religieuze maatschappijleer, waarbij ook moeilijkere zaken, dilemma's en keuzes aan de orde komen.”

De lessen zijn in oktober, november en december. Leidraad is het (opdrachten)leerboek Taart van het Leven. Maar er is ook een

sms-spel, een les rozenkrans maken of de opdracht een brief aan God te schrijven.

Daarna volgen de vormelingen nog een aantal buitenschoolse activiteiten. Dan bezoeken ze bijvoorbeeld de Sisters of Charity in Rotterdam. Met die nonnen gaan ze voor dak- en thuislozen op zondagen eten koken en serveren. En later is er een werkbezoek aan Recycling Westland. Op het programma staat bovendien een bezoek aan het Monsterse woonzorgcentrum De Opmaat, waar de leerlingen met de bewoners spelletjes doen, bloemschikken of drankjes inschenken.

De leerlingen gaan ook palmpasestokken maken en brengen een bezoek aan de Machutuskerk. Daar vertelt de Monsterse meesterverteller Leo Duwel het verhaal van die kerk en de daarachter gelegen Mariagrot.

Feestelijk

Tenslotte doen de vormselleerlingen mee aan inzamelingsacties voor de Voedselbank Westland. Hoogtepunt is de zaterdag voor Pinksteren, als de vormelingen naar Rotterdam gaan waar in de kathedraal een feestelijke toneel-, theater- en zangbijeenkomst wordt gehouden.

Een ander belangrijk moment is de boeteviering in de kerk, kort voor de vormselviering. De kinderen wordt dan geleerd dat je je ziel moet kunnen 'schoonmaken' „In feite is die viering de vervanger van de vroegere biecht, maar nu krijgen de kinderen de gelegenheid om eventuele zonden of verkeerde dingen op een briefje te schrijven. Dat wordt later met andere briefjes tijdens een speciale kerkdienst verbrand.”

Traditioneel wordt op de zaterdag voor Pinksteren de zogeheten vuurdoop gehouden in Rotterdam. Jongeren die gevormd zijn, of dat nog worden, komen dan samen om er een feestelijke dag van te maken.

Elk jaar komen zo honderden vormelingen uit Westland en omgeving samen in de H.H. Laurentius en Elisabeth kathedraal in Rotterdam. Ze ontmoeten er niet alleen elkaar, maar ook de bisschop van Rotterdam.

De kersverse vormelingen zijn getuige van toneel- en theaterspel en een vurige openingsceremonie. Ook kan de 35 meter hoge toren van de kathedraal worden beklommen. Bovendien kunnen de ouders van de vormelingen met de bisschop of een van de vicarissen spreken over het geloof.

De vuurdoop werd in 1997 in het Rotterdamse bisdom in het leven geroepen om jongeren te laten zien dat zij lang niet de enigen zijn die door middel van het vormsel voor het geloof kiezen. Speciaal voor het evenement is een vuurdooplied geschreven: het Veni Sancte Spiritus.

Dit lied wordt elk jaar door de aanwezigen tijdens de bijeenkomst gezongen.

Vuurdoop