

Messing plaatje met deportatiedatum

WESTLAND

In Berlijn liggen ze. Net als in Den Haag en Maassluis. En nu moeten ze ook in Westland komen: struikelstenen.

Op de trottoirsteentjes van 10 bij 10 centimeter ligt een messing plaatje waarop een naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden komt te staan.

Lang maakte en plaatste de Duitse bedenker Gunter Demnig de stenen zelf, maar de vraag is inmiddels zo groot dat hij niet meer alle aanvragen zelf kan begeleiden.

In 1996 zijn in Berlijn de eerste 31 stenen gelegd; in Borne werden in 2007 de eerste Nederlandse struikelstenen geplaatst.

Uitgangspunt van Demnig is 'een steen voor elk slachtoffer'. Omdat op sommige plaatsen veel slachtoffers zijn gevallen, heeft hij ook een 'struikeldrempel' ontworpen, een aantal stenen in een rij.

Synagoge

In het Westland hebben vanaf het begin van de negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog honderden joden gewoond, vooral in het centrum van Naaldwijk. Heel bekend was de familie Van Tijn, die aan het Wilhelminaplein een slagerij had. Rond 1940 woonde nog een tiental Joodse mensen in Westland, omdat velen eerder, onder meer vanwege de crisis, naar Den Haag waren verhuisd.

Vele jaren lang was de kapel van het Naaldwijkse hofje de synagoge, aan de Opstalweg is een Joodse begraafplaats.